

Evangelisch-Lutherse gemeente Wildervank-Veendam

De Evangelisch-Lutherse gemeente Wildervank Veendam is ontstaan in 1686, toen dominee Griesopf vanuit Sappemeer de Duitse veenarbeiders in Wildervank bezocht. Inmiddels leven we in de 21e eeuw, hebben we een Duitse predikante, dominee Freytag, en onze gemeente is nog steeds actief!

Lutherse spiritualiteit

Onze gemeente bestaat uit ongeveer dertig leden en zestig doopleden. Het is dus een kleine groep, maar wel een hechte groep, die bijna elke zondag om 10 uur diensten houdt. Er zitten dan meestal tien tot vijftientwintig mensen in de kerk. Niet zo veel mensen, maar het gaat ook niet om de hoeveelheid mensen, maar om het geloof van ieder individueel mens.

Wij hebben in onze dienst de kenmerkende gezongen liturgie. Wij vinden de muziek belangrijk, omdat het je een "vrij" gevoel geeft. Vrijheid van geloof voor ieder mens, vanuit het geweten en de geloofstraditie staan voorop. De verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen vinden wij belangrijk. Wij vinden het leuk als er gasten in onze dienst komen.

Kerk en activiteiten

Wij houden een keer per jaar een gemeenteavond met de belangrijkste jaarverslagen. Verder hebben wij een maandelijks leerhuis met een bepaald thema. In het voorjaar houden we een boekenmarkt en in het najaar een kniepertjes actie om de kas wat te spekken. In december is er vaak een Adventsconcert en hebben we eens per twee jaar een levende Kerststal.

Kerk en samenleving

De kerk ligt in Wildervank aan de Sportterreinstraat en vormt het centrum van de gemeente, die Wildervank, Veendam, Muntendam en een deel van Drenthe omvat. De kerk is geen doel op zich, maar de samenleving is het doel. De buurt om de kerk is belangrijk om een

draagvlak te creëren voor het kerk zijn. De lutherse kerk wil daarom een centrum zijn voor gesprek, aandacht, stilte en bezinning in Wildervank, Veendam en



omstreken. In de kerk kun je binnenlopen om te praten, stil te zijn en te luisteren en te mediteren. Een kerk ook waar kinderen aan de kinderveerdienst kunnen deelnemen. Een kerk waarin iedereen aan het Avondmaal mee kan doen. Een kerk waar je met je



gezin Palmпасen, Pasen en Kerst kunt vieren. Na de dienst drinken we altijd koffie met elkaar, om even bij te praten.

Oecumene en verdraagzaamheid

Met de partners van de PKN Wildervank vieren wij elk jaar de Paascyclus en de Oudjaarsdienst samen. Tevens hebben wij gezamenlijke diensten met de Doopsgezinde gemeente. Ook vieren we samen diensten met de Evangelisch Lutherse gemeenten in provincie Groningen.

Wij willen graag samenwerken met andere geloofsgenootschappen en van hun leren. Op die manier ontstaat verdraagzaamheid.

Adres kerk: Sportterreinstraat 6 Wildervank
Predikante: Ds S. Freytag / Rabenhauptstaat 52
9725 CG Groningen / Tel.050-3130985
secretariaat: K. Springelkamp Rembrandtlaan 3
9646 DH Veendam
voorzitter: H.F.Bos tel. 0598-617896
internet: www.elgww.nl
email: lutherroos@hotmail.com

(met 2012)



Lutheranen in het Noorden

