

De Evangelisch-Lutherse Gemeentes Winschoten en Pekela

Op 31 oktober 1517 hamerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg, het begin van de Reformatie. De noordelijke Nederlanden werden overwegend protestants. Het Lutheranisme drong in de 17e eeuw door in Oost Groningen. In 1695 werd op een knooppunt van waterwegen bij Winschoten door voornamelijk handelslieden een lutherse kerk gesticht. Na een aantal jaren soms barre tochten en diverse keren omslaan van de praam besloten de Pekelder leden in 1762 hun eigen gemeente te stichten op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela.

De Winschoter gemeente bleef aan het Winschoterzijk tot 1836 toen het mogelijk werd om een nieuwe kerk te bouwen aan de Visserdijk. Vanaf 2008 zijn beide gemeentes weer samen met twee kerkgebouwen zowel in Winschoten als in Nieuwe Pekela.

Lutherse spiritualiteit

De Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela/Winschoten is het ontmoetingspunt voor de ongeveer 100 lutheranen in Oost Groningen. Iedere zondag om 10.00 uur wordt er afwisselend in één van beide kerkgebouwen een lutherse eredienst gehouden. De lutheranen werken als



zelfstandige kerkgemeente samen binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Graag houden de lutheranen daarbij vast aan hun eigen inbreng, zoals de gezongen liturgie. De hechte band binnen de lutherse gemeenschap en verdraagzaamheid jegens andere levensbeschouwingen houden we graag in ere. Gasten zijn altijd van harte welkom.

Kerk en organisatie

Centrum van de Lutherse gemeente zijn de eigen kerkgebouwen en het verenigingsgebouw "De Wartburg" in Nieuwe Pekela.



Daarnaast bevindt zich naast en achter de kerk in Nieuwe Pekela de "Hof" en het enige lutherse kerkhof van Nederland.

De kerk in Winschoten is een rijksmonument en beide kerken huisvesten monumentale en in zeer goede staat verkerende orgels.



Kerk in samenleving

Een kerk is geen doel op zich, het doel is de samenleving. Te beginnen met je eigen buurt, je eigen wijk. De lutherse kerk wil een centrum zijn, wil een kapel zijn voor de Pekelder en Winschoter samenleving. Een kapel waar je kunt binnenlopen en een gewillig oor kunt vinden.

Oecumene en interreligieuze verdraagzaamheid

Met de partners binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden regelmatig gezamenlijke diensten met Lutherse inbreng gehouden. Ook andere geloofstradities kunnen van het lutherse kerkgebouw gebruik maken. Daarnaast kunnen de gebouwen dienst doen voor culturele gebeurtenissen.

voorzitter: H. Poppen Galerij 24
9675 RN Winschoten / 0597 431399
secretaris: L. Alvering Bark 5
9663 JN Nieuwe Pekela / 0597 646544
e-mail: elgpekelawinschoten@gmail.com

(mei 2012)

