

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Opbouw en omvang van de gemeente

De gemeente is een zeer gemengd gezelschap: jong en oud, arbeider en professor, en internationaal getint doordat we leden hebben uit landen met veel lutheranen. Veel gemeenteleden hebben lutherse wortels, maar velen hebben ook achtergronden in andere kerken of waren vroeger niet-gelovig. Onze gemeente telt op dit moment 220 doop- en belijdende leden en 35 belangstellenden. De helft



hiervan woont in de stad. De andere helft woont in de regio. Het gebied van de gemeente omvat het westen en het noorden van de provincie Groningen en een klein stukje van Drenthe. De gemeente is dan ook, zoals bijna elke lutherse gemeente in Nederland, een diasporagemeente.

Diensten

Elke zondag is er om 10 uur dienst. Tijdens de eredienst is er regelmatig een kindernevendienst en/of oppas. Vier keer per jaar is er een speciale dienst voor jonge kinderen (0-5 jaar). Op de tweede zondag van de maand is er een muziekdienst.



Kinderdienst

Activiteiten

Verder is er twee tot drie keer per jaar een gemeenteavond, komt de Bijbelkring elke maand bijeen, is er maandelijks een ontmoetingsmiddag, repeteert de cantorij 3x per maand en is er een gespreksgroep in het Westerkwartier.

Ook spannen veel leden zich in om het gemeente leven goed te laten verlopen. Ze bezoeken oudere en/of zieke gemeenteleden, doen kosterswerkzaamheden, regelen de verhuur en nog veel meer.



Predikante

De predikante van onze gemeente is Susanne Freytag. Zij is in 1962 in Hamburg geboren en heeft haar opleiding deels in Duitsland en deels in Nederland gevolgd. Na haar opleiding is ze in 1996 door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen beroepen. U kunt met haar contact opnemen voor een gesprek, bij vragen, voor meer informatie enz. (tel. 050-3130985, e-mail: info@elgg.nl).

Het kerkgebouw

Aan het eind van de 17e eeuw, bijna honderd jaar na haar oprichting, kreeg de lutherse gemeente van de burgemeester en gemeenteraad toestemming om een kerkgebouw in de Haddingestraat te bouwen. Het gebouw moest een schuilkerk zijn, d.w.z. van buiten niet als kerk te herkennen. Het kerkgebouw mocht dus klokken noch toren hebben en moest vanaf de straat op een gewoon woonhuis lijken.

Daardoor komt het dat, ook nu nog, de Lutherse kerk van buitenaf niet opvalt. Veel mensen lopen, fietsen of rijden door de Haddingestraat zonder op te merken dat er een kerk staat.

Gemeenteblad

Actuele informatie over het gemeenteleven vindt u in ons gemeenteblad 'Opbouw'. Dit blad ligt in de Foyer van de kerk. U mag dit gratis meenemen. Als u uw adres aan ons doorgeeft, ontvangt u het blad gratis thuis. Ook te vinden als pdfbestand op onze website.

Website en contactgegevens: www.elgg.nl.

Kerkgebouw: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen.

(mei 2012)



Lutheranen in het Noorden

